

חַת־ת לַיּוֹם שְׁשִׁי פְּרֻשֵׁת אֲמוֹר (בְּחוֹ"ל קְדוּשִׁים) עֵרַב שַׁבַּת קוּדֶשׁ ה' אִיָּה ה'תשפ"ב

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

חֲמֵשׁ / שִׁשִּׁי עִם רִשִׁי

בחמש הימים לומדים על חג סוכות.
סוכות נמשך שבועה ימים (בארץ ישראל) וישנו קרבן מיוחד המוקרב בחג הסוכות מידי יום.
ביום השמיני, ישנו חג מיוחד נוסף, שמיני עצרת. חג זה הוא בגלל שה' אוהב כּאֶשֶׁר יֵשׁ לְעַם יִשְׂרָאֵל
חג שמח במיוחד אתו, ומבקש מאתנו להשאיר אתו יום אחד נוסף.
היום הראשון של חג הסוכות והיום האחרון (שמיני עצרת) הנם ימים בהם אסור לעשות מלאכה.
הימים האחרים הם ימי חול המועד.
בסוכות, לוקחים ארבעה סוגים שונים של צמחים = ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדסים וערבות
ומאגדים אותם יחד.

תְּהֵלִים / יוֹם ה' לַחֹדֶשׁ פְּרָקִים כ"ט- ל"ד

בפרק האחרון בתהלים של היום, דוד המלך אומר לנו "סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו"
- התרחקו מהרע, עשו טוב, והשתדלו להשפין שלום.
הבעל שם טוב מסביר, שבכל דבר גשמי בעולם ישנו חלק שהוא טוב, וחלק שהוא רע.
החלק הרע אלו הם הרגשות והתאוה שיש לאדם לדברים האלו.
החלק הטוב הוא החיות של ה' שאנחנו מקבלים מהגשמיות.
זה מה שנאמר בתהלים, סור- התרחק מהחלק של הרע/ תאוה, וחפש את החלק הטוב, את החיות
מה'.
אז צריך לעשות שלום בין הגשמיות והרוחניות (החיות של ה') כך נרגיש את החיות של ה' אפילו
כאשר משתמשים בגשמיות.

תניא / לקויטי אמרים פרק מ"ו (ה' איר שנה מעברת)

בואו נעצם את העינים ונדמין אדם עני מאד, שכלם לו עינים לו ועושים ממנו צחוק. אין לו בית, הוא פשוט יושב על ערמת אשפה לבדו. תארו לכם שמלך גדול שומע על האדם הזה, קורא למשרתים הנכבדים שלו, מבקש מהם להכין את מרכבת הפאר, והולך בעצמו אל מקום האשפה. הוא מביא את העני אל ארמונו, לתוך חדרו האישי שלאף אדם אסור להכנס לתוכו. המלך מחבק את העני, מנשק אותו ואמר לו שהוא אוהב אותו.

התוכלו לדמין עד כמה יאהב העני את המלך? אפילו אם הוא לא רגיל להתלהב מדברים, הוא בטוח יאהב את המלך כל כך! עוד מעט נלמד איך המשל הזה, הוא באמת עלינו, שאנחנו כמו אותו אדם עני בספור. התוכלו לתאר עד כמה נאהב את ה' באשר נחשב עד כמה ה' אוהב אותנו?

היום יום / ה' איר

היום הוא היום העשרים לעמה.

לשם מה אתם חושבים הנשמה ירדה לעולם? למה נולד תינוק, עם נשמה, כדי לחיות 70 או 80 שנה?

בגלל שיש לנשמה תפקיד מיוחד כאן בעולם.

האדמו"ר הזקן שמע מר' מרדכי (היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב שתפקידו היה ללמד תורה ברוסיה) ששמע מהבעל שם טוב:

לנשמה יש תפקיד מיוחד בעולם לעזור ליהודי נוסף במה שהוא צריך. בגשמיות – למשל לודא שהוא שמח או שיש לו אוכל טוב ובפרט ברוחניות – לעזור ליהודי נוסף להתקרב לה'.

(במובן שאין הפונה שכל התורה והמצוות שיהודי מקים אינם נחשבים. הם קיימים על מנת להשלים את השליחות במלאה).

ספר המצוות / מצות לא תעשה רפ"ה

המצוה היומית – מצות לא תעשה רפ"ה היא שאסור לשקר כשאדם הוא עד. זה אחד מעשרת הדברות!

רמב"ם / הלכות עדות פרקים י"ז, י"ח, י"ט

ברמב"ם היום, לומדים את ההלכות של המצוה היומית, שאסור לומר עדות שקר. מהי עדות שקר?

פרק י"ז – לומדים שאפילו אנחנו לומדים שאפילו אם מישהו יודע שהאיש אומר אמת, הוא לא יכול להיות עד אם הוא לא ראה או שמע בעצמו מה שקרה.

אם מורה אומר לתלמידים "אתם יודעים שאני אף פעם לא משקר, מישהו חייב לי כסף אבל יש לי רק עד אחד, בבקשה תהיה העד השני" התלמיד לא יכול להיות עד, זו לא תהיה עדות אמת. היות והתלמיד לא ראה מה שקרה. בית הדין ינזף בו על כך שהעיד עדות שקר, כדי לנסות למנוע אנשים מלהתנהג כך.

פרקים י"ח – י"ט – בשני הפרקים האלו וברמב"ם שנלמד מזה, לומדים את ההלכות על עדים

זוממים שהיא המצוה של מחר. עדים זוממים זהו מצב כאשר ישנם עדים המוכיחים שהעדים האחרים משקרים.

זרכי החסידות / אהבת ישראל

הבעל שם טוב אמר שאם יהודי מתפלל עבור יהודי אחר שיש לו בעיה, הדבר לוקח את כל הדברים הלא טובים שיכלו לקרות חס ושלום.

לכו, אם שמחים כאשר אדם אחר שמח, ה' שומע לתפלות כמו לתפלה של ר' ישמעאל כהן גדול ביום כפור.

האם אתם מכירים שמות של אנשים שצריכים רפואה שלמה או ישועה בענין אחר? אתם יכולים להתפלל עליהם?