

חַת־ת לַיּוֹם רֵאשׁוֹן

פְּרֻשֵׁת בְּחֻקוֹתַי (בְּחֻ"ל בְּהַר)

פְּסַח שְׁנִי

י"ד אִיָּה ה'תשפ"ב

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

חֲמִשׁ / ראשון עם רש"י

ה' מבטיח שאם נלמד תורה ונקיים את המצוות שלמד אותנו, יהיו לנו ברכות רבות. ה' יעשה שהגשם ירד על השדות בזמן שלא יפריע לאף אחד, בלילה, כאשר אנשים בדרך כלל פחות נמצאים בחוץ ה' יעשה שהגשם ירד בדיוק בימים בהם אנשים נמצאים בבית למשל בליל שבת. למרות שזו לא כמות גדולה של גשם, ה' יעשה שהשדות יצמיחו יבול רב. נרגיש שבמים גם באכילה של כמות קטנה, כדי שנוכל לאחסן כמות גדולה של יבול ולא לחשש למצב שבו בעונה הבאה לא יצמח יבול טוב.

תהלים / יום יד לחדש פרקים ע"ב- ע"ו

בפרק ע"ג ישנו פסוק: "מי לי בשמים ועמד לא חפצתי בארץ" (ז'הו חלק מהניגון יפרח בימי צדיק").

הצמח צדק צטט את האדמו"ר הזקן שהסביר את המשמעות של פסוק זה: האם אני צריך את השמים? ואיני רוצה את מה שבאן בעולם! האדמו"ר הזקן נהג לומר שאינו רוצה את מה שעם ה' כמו גן עדן או עולם הבא, הוא רק רוצה את ה' בעצמו!

איך מתחבר האדם עם ה' בעצמו? על ידי קיום מצוות בעולם הזה הגשמי. חכמים אומרים ששעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, טובה יותר מכל חיי העולם הבא.

בעולם הבא הנשמות נהנות מאור ה', אבל על ידי קיום מצוה בעולם הזה, הנשמה מתחברת עם העצמות של ה'.

תנ"א / לקוטי אמרים פרק מ"ח (י"ד איר שנה מעברת)

היום בתנ"א, האדמו"ר הזקן מסביר עוד על כך שחיות ה' מסתרת בעולם. החיות הזו חייבת להיות

מסתרת, מפיון שהחיות מה"אין סוף, היא חזקה מדי מפדי שהעולם יכיל אותה.

האדמו"ר הזקן מלמד שישנם שני סוגים של חיות:

1. ממלא כל עלמין- הפונה שכל דבר בעולם יש לו חיות מיוחדת משל עצמו. החיות הזו גורמת שהעץ יהיה שונה מהאבן והאדם יהיה שונה מהבהמה.
 2. סובב כל עלמין- סוג זה של חיות הוא שונה לכל הדברים שה' ברא. החיות מסוג סובב כל עלמין, היא מה שגורמת לעולם הזה להתקיים, יש מאין. החיות העקרית הזו מה' היא כל כף חזקה וצריכה להיות מסתרת, מפיון שאחרת העולם לא יוכל להתקיים בפני אור כזה חזק מה' הנה משל המבטא סוג זה של חיות: תארו לכם ילד שהולך לפארק, ומתבונן סביבו היטב היטב כדי שלא ישבח. מאחר יותר, באשר הוא שב לביתו, הוא יכול לעצם את עיניו ולחשב היטב על המראה של כל הפארק. זה כאלו שכל הפארק נמצא במח שלו. אפשר לראות את הכל בבת אחת.
- מחר בעזרת ה' נלמד איך המשל הזה עוזר להבין את החיות של סובב כל עלמין. נלמד איך הבנת החיות הזו מסייעת לנו להרגיש אהבת ה'.

היום יום / י"ד איר

היום היום העשרים ותשעה לעמר.

מה ענינו של פסח שני?

פסח שני בא ללמדנו שלעולם לא מאחר!

במדבר באשר בני ישראל הקריבו את קרבן פסח, היו ביניהם יהודים שהיו טמאים ביון שהיו עסוקים בהעלאת עצמות יוסף אתם כדי לקברו בארץ ישראל. מפיון שהיו טמאים, לא יכלו להקריב את קרבן הפסח ומאד הצטערו על כך. הם פנו למשה רבנו ושאלו "למה נגרע?" מדוע לא נזכה בזכות הקרבת קרבן הפסח?

משה רבנו שאל את ה', וה' אמר שאם הם לא יכלו להקריב בזמן, בפסח, חדש אחר כך יוכלו להקריב את קרבן פסח. זהו פסח שני, באשר יהודי שהיה טמא קודם, יש לו הזדמנות נוספת להקריב את קרבן פסח.

בפסוק המדבר על הקרבת קרבן פסח שני נאמר על אדם שהיה טמא, או בדרך רחוקה או אפילו "לכם", באשמתו- מקריב קרבן פסח שני.

זוהי הוראה אל כל אחד ואחת מאתנו, אפילו אם נראה שפספסנו את ההזדמנות או אפילו אם עשינו משהו לא נכון וזו היתה אשמתנו, תמיד נתנת לנו ההזדמנות להשלים את מה שהחסרנו.

ספר המצוות / מצות עשה קע"ג, לא תעשה שס"ב, שס"ד, שס"ג, שס"ה

אנו אוהזים כעת בהלכות האחרונות של הרמב"ם. פרקים אלו עוסקים במצוות המיוחדות למלך, ובהמשך נלמד על המלך הנעלה והטוב מכלם- מלך המשיח!

בספר המצוות של היום לומדים חמש מצוות שתיים מיעדות לכל היהודים, ושלוש מצוות מיוחדות למלכים.

1. **מצות עשה קע"ג** - היהודים צריכים למנות עליהם מלך.

2. **מצות לא תעשה שס"ב** - אסור למנות מלך שהוא גר (ועכשו אסור גם למנות מלך שאינו ממשפחת דוד המלך).
3. **מצות לא תעשה שס"ד** - למלך אסור להנשא להרבה נשים.
4. **מצות לא תעשה שס"ג** - למלך אסור לאסוף סוסים רבים.
5. **מצות לא תעשה שס"ה** - אסור שיהיה למלך בסף רב.

רמב"ם / הלכות מלכים פרקים א'-ג'

ישנן 23 מצוות הקשורות למלך יהודי.

בפרק א' - הרמב"ם מלמד שישנן שלוש מצוות שהיהודים צריכים לקיים בשהם נכנסים לארץ ישראל על פי הסדר. ראשית עליהם למנות מלך יהודי, אחר כך עליהם למחות את זכר עמלק ולבסוף עליהם לבנות את בית המקדש.

לומדים מי יכול להיות מלך יהודי - רק גבר שאיננו גר שמעולם לא נשא בתפקיד שעלול לגרום לאנשים לזלזל בו.

בפרק ב' - למדים על הכבוד של המלך. לאף אדם אסור להשתמש בחפצים שלו הוא צריך להתלבש תמיד כראוי. עליו לשבת על כסא מלכותי בארמונו ולחבש כתר לראשו. אבל המלך לא צריך לחשב שהכבוד מיעד לו - עליו להשאר עניו. המלך צריך לדאג לכל יהודי כפי שרועה צאן דואג לצאנו.

בפרק ג' - לומדים את המצוות של המלך - (כפי שלמדנו בספר המצוות) למלך ישנה מצוה מיוחדת לשאת עמו ספר תורה לכל מקום אליו הולך. אפלו בשהוא לא יכול להחזיק אותו (למשל בשהוא ישן או אוכל) הספר צריך להיות סמוך אליו. הוא צריך להזהר מלעשות משהו שיגרום לו לשכח על ספר התורה או על התפקיד המיוחד שלו, לדאג לעם היהודי. יכולים ללמד מכך שגם אנו צריכים להיות תמיד מחברים וקשורים לתורה ולא לשכח ממנה אפלו לרגע.

דרכי החסידות / פסח שני

באחת מההתוועדויות של פסח שני, הרבי אמר שפסח שני הוא זמן מצין לערוך חשבון נפש. עלינו לראות אם יש משהו שאפשר לתקן ולעשות טוב יותר, כדי שנוכל להשתמש היום בפח המיוחד של "עס איז נישטא קיין פארפאלן" - אין מצב אבוד ולעולם לא מאחר לשנות.

לקח נוסף שלומדים מפסח שני הוא שקבלנו את החג הזה רק בגלל שבני ישראל בקשו אותו. הדבר מלמדנו עד כמה חשוב לבקש מה' שיביא לנו משיח עכשו! בגלל שה' רוצה שנבקש את הגאולה. באשר נעשה זאת, נזכה לחג גדול יותר, בדיוק כמו שבני ישראל זכו לקבל.