

# חַת־תִּישׁוֹן לַיּוֹם רֵאשִׁי פְּרִשְׁתִּית וַיֵּרָא י"א מֵר-חֲשׁוֹן ה'תשפ"ב

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר [kidschitas.he@gmail.com](mailto:kidschitas.he@gmail.com)

## חֲמֵשׁ / ראשון עם רש"י

ה' מתנגלה לאברהם אבינו אחרי ברית מילה. המלאכים אומרים לאברהם ושרה שיולד להם בן בפסח.

ביום השלישי אחרי הברית של אברהם, ה' בא לבקר את אברהם - בקור חולים. אברהם המתין בחוץ וחפש אורחים, אבל ה' עשה שיהיה חם מדי לאנשים להיות בחוץ כדי שתהיה לאברהם אפשרות לנוח. (אברהם ניסה לקום, אבל ה' אמר לו שהוא לא צריך לעשות כן). ה' ראה שאברהם עצוב שאין לו אורחים לקיים בהם את מצות הכנסת אורחים ולכן, במקום לשלח את המלאכים מאחר יותר לבשר לו את החדשות, ה' שלח אותם תכף ומיד כדי שאברהם לא יהיה עצוב.

אברהם ראה שלושה אנשים (שהיו באמת מלאכים בתחפשת) עומדים בחוץ. הם ראו שלאברם לא נח בגלל הברית ולא רצו להטריד אותו על ידי שיבואו אליו. אברהם בקש מה' שימתין רגע ורץ החוצה כדי להזמין אותם לאהלו. אברהם בקש מהם לרחץ את רגליהם למקרה שהם אלו שמשתחוים לאבק כמו עבודה זרה ואמר שייביא להם אוכל.

המלאך הראשון רפא את אברהם והוא הצליח ללכת בלי שיכאב לו. הוא רץ לשרה ובקש ממנה להכין לחם לאורחים. אברהם רץ למקום שבו החזיקו את הבהמות ובחר לו שלוש עגלות. הוא הורה לישמעאל (אותו ניסה ללמד על הכנסת אורחים) להכין מאכל מיחד ומתבל מלשון של פרה עבור כל אחד מהאורחים וישמעאל עשה כן. אברהם הגיש את האוכל ברגע שהיה מוכן. הוא הביא להם חמאה וחלב וכשהלשון היתה מוכנה הוא הביא להם. ועמד הכן לידם כמו מלצר לודא שיש להם את כל צרכיהם. המלאכים העמידו פנים כאלו הם אוכלים, כמו אורחים טובים ונימוסיים הם שאלו את שרה לשלום אברהם ואז שאלו את אברהם לשלום שרה והיכן היא. אברהם ענה שהיא באהל.

המלאך השני אמר: "יש לי הודעה עבור שרה, בשנה הבאה, כעת חיה- בדיוק כמו היום יולד לשרה בן!". שרה הקשיבה מהדלת.

שרה לא האמינה שיתכן שזה יקרה. היא כבר היתה מבגרת, הרגישה כזו וחשבה שהיא כבר זקנה. היא פשוט לא האמינה שהיא שוב תהיה כמו צעירה ויהיה לה תינוק. היא צחקה בקול ואמרה: "היתכן שאהיה כמו אשה צעירה? ואברהם? גם הוא מדי זקן! תוף כדי שאמרה זאת, היא נהיתה שוב כמו אשה צעירה!"

ה' שאל את אברהם, למה שרה צוחקת? האם יש נס שקשה מדי עבורי. אתם תראו ששנה הבאה "כעת חיה" בדיוק בזמן הזה, אבקר אותך שוב ולשרה יולד ילד ביום הזה.

# תהלים / יום י"א לחודש פרקים ס"ה

בפרק ס', הפרק הראשון בתהלים של היום, ישנו פסוק: "למען יחלצון ידידיך הושיעה מינך וענני" (אומרים פסוק זה, גם בסיום תפילת שמונה עשרה). הפסוקים שכתובים לפני הפסוק הזה, מדברים על כך שה' לפעמים גורם שלאדם יהיו זמנים קשים - מאתגרים, על מנת שהאדם יוכיח שתמיד הוא מאמין בה'. הפסוק הזה מסביר שה' עושה זאת באמת כדי להציל את האדם וכדי לעזור לו בידו הימנית - מדת החסד - ולתת לו את הישועה. באמת ה' כל הזמן רוצה להציל את האדם, אבל רוצה גם שהאדם יוכיח קודם כל את הבטחון שלו. על ידי שיראה שהוא מאמין בה' כל הזמן, יגיעו לו הברכות האלו. למרות שלפעמים דברים הם קשים, זה בגלל שה' רוצה שהברכות "יגיעו" לנו.

## תניא / אגרת הקדש סימן כ"ו (י' מרחשון שנה פשוטה)

אמרנו שבשלוש מדינים את ההלכות שבתורה, מוציאים את התורה מהגלות שבה היא נמצאת. בשמשיח יבוא, לא נצטרך ללמוד תורה עקב הסבה הזו, בגלל שלא תהיה עוד קלפה שתסתיר על קדשת התורה. נצטרך רק ללמוד את החסידות שמסבירה את ההלכות ומביאה קדשה נוספת ומיחדת לתוך התורה. אבל לא נצטרך להוציא אותה מהגלות, היות וכבר לא יהיה עוד רע בעולם. ומה לגבי ההלכות? נדע אותם על ידי שנלמד אותם פעם אחת בלבד. לא נצטרך לחזור עליהם כל הזמן. ובנוסף, נבין אותם באמצעות למוד החסידות שנלמד עליהם. בזאת מסיימים אגרת ארכה מאוד. אנו מבינים עכשו שבזמן הגלות, גם התורה נמצאת בגלות. אנו יודעים שכשמתנגעים להבין את ההלכות ולגלות חדושים בתורה מקרבים את הגאולה. ויודעים שכששמשיח יבוא נקדיש את כל זמננו ללמוד חסידות.

## היום יום / י"א חשוון

ב"היום יום" של היום הרבי כותב שהרבי הרש"ב כתב הערות על המאמר "פתיח אליהו" (המופיע בתורה אור לפרשת השבוע של שבוע הבא). הרבי בכל דור עוזר לחסידים להבין את המאמרים שנלמדו על ידי הרבי שקדם לו. לחסיד בעצמו קשה להבין לגמרי מה עליו לעשות בעבודת ה' שלו. על ידי למוד רק החסידות של האדמו"ר הזקן לא מספיקה להבנה. אנו יכולים לראות מכך שהרבי רש"ב רצה לודא שהחסידים בזמנו יכולים להבין מה המשמעות של המאמר הזה לגביהם.

## ספר המצוות / מצות עשה קכ"ו, קכ"ט

היום לומדים את שתי המצוות הראשונות בנושא תרומה.

1. **מצות עשה קכ"ו** יש להפריש את החלק הראשון מגדולים שצומחים בשדה של האדם ולתת אותם לכהן. זו מצוה שנוהגת רק בארץ ישראל.
2. **מצות עשה קכ"ט** - הלויים צריכים לתת "מעשר מן המעשר" שהם מקבלים מהיהודים ולתת אותו לכהנים. מעשר זה מכוונה גם "תרומת מעשר".

## רמב"ם / הלכות תרומות פרקים א', ב', ג'

ברמב"ם היום מתחילים ללמד הלכות תרומות. הרמב"ם מסביר כל שלב בתרומות. ישנם מאכלים שמפרישים ושלוש מצוות על ההפרשה, וחמש מצוות בנוגע למי יכול לאכל אותם. סה"כ ישנם 8 מצוות ב15 הפרקים הבאים.

**פרק א'-** הרמב"ם מלמד היכן המאכלים צריכים לגדל על מנת שצטרף להפריש מהם תרומות ומעשרות.

**פרק ב'-** הרמב"ם מדבר על סוגי מזון שצריכים להפריש מהם תרומה. האם צריך להפריש תרומה מלקט, שכחה או מאכלי הפקר. לומדים מה קורה אם מאכל נטמא או מתערבב עם מאכלים אחרים. לומדים גם על אמירת ברכה כאשר מפרישים תרומה ושאין להוציא את התרומה מארץ ישראל כדי שלא תטמא.

**פרק ג'-** לומדים על שלושת המצוות הראשונות שהן הפרשת תרומה, הפרשת תרומת מעשר וקיום ההפרשות על פי הסדר הנכון.

## זרכי החסידות / ספור על הרבי

הרב גרונור ע"ה, ממזכירי הרבי, ספר את הספור הבא:

יהודי מארץ ישראל התקשר כדי לבקש ברכה עבור הבת שלו שהיתה מאוד חולה. ליד שמה של הילדה הרבי כתב "אזכיר על הציון" (אתפלל באהל). ליד שמו של האבא כתב הרבי – האם הוא הולך למבצעים?

הרב גרונור התקשר והעביר לאבא את תשובת הרבי.

האבא התקשר חזרה כדי לומר שהוא אכן עשה מבצעים בבית חב"ד הקרוב לביתו. מספר ימים מאחר יותר, הרבי בקש מהרב גרונור לברר מה שלום הילדה. האבא אמר לרב גרונור, שקרה נס! הבת שלו מרגישה הרבה יותר טוב.

בשהרב גרונור אמר זאת לרבי, הרבי אמר "תראה מה מבצעים יכולים לפעול!"