

חַת־ת לַיּוֹם שְׁלִישִׁי פְּרָשַׁת מִצְוֵרַע ח' נִיסָן ה'תשפ"ד

מְקַדֵּשׁ לְמַעַן בְּטַחֵן יוֹשְׁבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
"אֶרֶץ אֲשֶׁר תָּמִיד עֵינֵי ה' אֶלְקֶיךָ בָּהּ"

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

חֲמִשׁ / שְׁלִישִׁי עִם רִשׁ"י

לומדים בעת עוד על טהרת המצוה.
מה קורה אם אדם עני ולא יכול לקנות שלושה כבשים לקרבן? התורה אומרת שהוא יכול להקריב כבש אחד ושתי צפורים במקום זה. (הוא עדין צריך להקריב את הסלת והשמן).

תְּהִלִּים / יוֹם ח' לַחֲדָשׁ פְּרָקִים מ"ד- מ"ח

בתהלים של היום, פרק מ"ו, מדבר על כך שכאשר משיח יבוא, ה' יעשה שלא יהיו עוד מלחמות והעולם כולו יהיה שקט ובשלוה. "לְכוּ חֲזוּ מַפְעָלוֹת ה' אֲשֶׁר שָׁם שְׁמוֹת בְּאֶרֶץ". = ה' השאיר את הארץ שוממה ממלחמות.

האדמו"ר הזקן מסביר בתורה אור שאין מדבר כאן רק על מלחמות עם חילים ושוטרים, אלא מדבר כאן גם על המלחמה שלנו ביצר הרע.

בזמננו צריכים כל העת להלחם נגד היצר הרע כדי שנוכל לקיים מצוות ולהתנהג כפי שה' למד אותנו. בגלל שה' רוצה שנעבד קשה כדי להיות יהודים טובים יותר. אבל כאשר משיח יבוא, ננוח ממלחמתנו הנצחית ביצר, כמו שנחים בשבת מהעבודה הקשה של כל השבוע.

תְּנִיא / לְקוּטֵי אֲמָרִים פְּרָק מ' (ח' נִיסָן שָׁנָה מְעַבְרָת)

למדנו שהכונה שיש לנו במהלך הלמוד, התפלה וקיום המצוות היא כמו כנפים של צפור שמסיעים לה לעוף. בחלק אחר של התורה, כאשר לומדים על בשרות, לומדים הלכה מעניינת על כנפים: אם הכנפים של הצפור נשברו או נכרתו, הצפור עדין בשרה. כאשר מוצאים בתורה ענין של משל לנושא אחר, ישנו קשר בין השניים. היות ומשויים את הכונה לכנפי הצפור, אפשר ללמד על כך גם מההלכות בתורה העוסקות בכנפים.

בצפור, החלק העקרי הוא הגוף, לא הכנפים. בן הוא לגבי מצוות. העקר הוא קיום המצוה בעצמה.

אם אין את הכנפים של הכוונה "הצפור" עדין כשרה- המצוה עדין בסדר, יחד עם זאת, המצוה משלמת כאשר מקימים אותה עם הכנפים - בכוונה.

היום יום / ח' ניסן

כל נשמה נשלחת לעולם הזה עם שליחות מיחדת שעליה לבצע. לא נולדנו רק כדי לעשות דברים שהם קלים עבורנו. עלינו למצא בעצמנו את הדברים שאינם כפי שצריכים להיות והנשמה שלנו צריכה לתקן אותם.

איך נדע אלו דברים צריכים תקון? בפסוק בתהלים נאמר: "מאיבי תחכמני מצותך, כי לעולם היא לי". אחד ההסברים לפסוק הוא - מהאויבים שלי אני לומד להיות חכם על המצוות בגלל שהם המצוות, תמיד אתי.

איך אנו לומדים לדעת אלו מצוות מתפקידנו לעבד עליהם? על ידי שנחשב על המדות הלא טובות שיש לנו, "האויבים שלנו". בשאנו רואים מה לא טוב בהתנהגות וקשה לנו לבצוע, נדע שאלו הדברים אותם צריכה הנשמה שלנו לתקן.

ספר המצוות / מצות עשה י', ה'

היום לומדים שתי מצוות. מצוה אחת היא כמו שלמדנו אתמול (מפיון שעדין לומדים פרקים אלו ברמב"ם) ומצוה חדשה כיון שמתחילים סדרה חדשה של הלכות היום.

מצות עשה י'- עלינו לקרא קריאת שמע מידי יום, בבקר ובערב.

מצות עשה ה'- תפלה. עלינו להתפלל לה'.

רמב"ם / הלכות קריאת שמע פרקים ג', ד', - תפלה פרק א'

פרק ג'- לומדים הלכות רבות היכן מתר לומר שמע. אדם לא יכול לקרא קריאת שמע במקום שיש בו ריח לא נעים או בחדר רחצה.

פרק ד'- ישנם אנשים הפטורים ממצוות קריאת שמע מידי יום לדגמא, נשים שלהן יש עבודת ה' שונה ולכן הם לא מקימות מצוות מסוימות שתלויות בזמן ספציפי כגון קריאת שמע. אדם שעסוק מאוד במצוה המקשה עליו לחשב על כל דבר אחר גם הוא פטור מקריאת שמע.

מסיימים את הלכות קריאת שמע ומתחילים ללמד הלכות תפלה.

פרק א'- הרמב"ם מלמד איך היו נוהגים להתפלל בעבר. אנשים היו מתפללים במלים שלהם. מזמן משה רבינו ועד עזרא הסופר, לא היו סדורים. כל אחד התפלל מה שהרגיש באותה עת. כשהיהודים כבר לא ידעו לדבר כל כך טוב בלשון הקודש כמו בעבר, והם לא יכלו לומר דברים רבים בתפלתם, אנשי כנסת הגדולה תקנו את תפילת שמונה עשרה לכלם בנפש אחיד.

שלושת הברכות הראשונות משבחות את ה', שלושת הברכות האחרונות הן ברכות הודאה- תודה לה'. כל הברכות האמצעיות הן דברים שאנו מבקשים מה'.

דרכי החסידות / י"א ניסן

ביום הולדת, אומר הרב, חשוב לחשב על הסבה למה אדם נולד.

בהתוועדויות רבות של י"א ניסן, וגם בי"ב תמוז, יום ההלדת של האדמו"ר הרי"צ, הרבי נהג להסביר מהי הסבה שה' ברא אנשים בהתבסס על הפסוק "אדם לעמל יולד". ה' עשה זאת באפן כזה שתהיה לנו הזכות לעזור לו להפך את העולם למקום טוב יותר. ישנם ארבע סוגים עקריים של קשיים שאנשים עוברים בימי חייהם.

הם רמוזים בארבעת סוגי האנשים שמקריבים קרבן תודה כאשר הם נצולים מסכנה.

1. אדם שהחלים - אנו צריכים שיהיה לנו ראש ולב יהודי בריא. אם יהודי חולה חס ושלום, הוא לא יוכל לעבד את ה' כראוי.
 2. אדם שיצא מבית האסורים - כשיצור הרע לא מרשה לנשמה לעשות מה שהיא רוצה, זהו סוג של "מאסר" רוחני. לפעמים היצור הרע יכול כל כך להתחזק במח או בלב של האדם שהוא מרגיש שהוא לא יכול לשלט בעצמו. זהו עוד אתגר גדול.
 3. אדם שנסע למסע גדול מעבר לים - לפני שנים רבות אנשים לא נסעו הרבה, בדרך כלל היו נודדים רק אם היו צריכים פרנסה. אדם יכול לחשב שהוא טובע, בגלל שהוא כל כך דואג שיהיה לו מספיק כסף לכל צרכיו. דאגות הפרנסה יכולים להקשות על היהודי לעבד את ה'.
 4. הולכי מדבריות - מדבר הוא מקום שבו אף אחד לא גר. העולם יכול להרגיש כמו מדבר בגלל שאיננו יכולים לראות את ה' בתוכו. תפקידנו הוא לדאג שנוכל לראות את ה', ולהפך את העולם לדירה בתחתונים. אבל זו יכולה להיות משימה קשה לודא שהמשפחה, הקהלה שלנו וכל העולם יהיו כמו שה' רוצה שיהיו.
- עם האתגרים האלו כל יהודי צריך להתמודד, אבל אנו צריכים לבטח בה' שיעזור לנו. עלינו לעבד קשה כדי לעשות כמיטב יכולתנו ולהרגיש בטוחים בכך שבעזרת ה' נצליח. אז נוכל להודות לה' על הנסים שעשה עבורנו שעזרו לנו להצליח בשליחות להביא משיח עכשיו.
- (עפ"י נקודות ממאמר "הגומל לחיבים טובות" י"ב תמוז תשמ"ג)