

חַת־ת לַיּוֹם שְׁלִישִׁי פְּרָטִית פְּקוּדֵי ב' אָדָר שְׁנֵי ה'תשפ"ד

מְקַדֵּשׁ לְמַעַן בְּטַחֵן יוֹשְׁבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
"אֶרֶץ אֲשֶׁר תָּמִיד עֵינֵי ה' אֶלְקֵינוּ בָּהּ"

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

חַמֵּשׁ / שְׁלִישִׁי עִם רִשִׁי

בְּצִלְאֵל הַכִּין אֶת שְׂאֵר בְּגָדֵי הַכֹּהֲנִים. הַמַּעֲלִיל לַכַּהֵן הַגָּדוֹל שֶׁהָיוּ בוֹ פְּעֻמוֹנִים וְרִמוֹנִים. אֶת הַמַּגְבָּעוֹת שֶׁל הַכֹּהֲנִים וְהַמְצַנְפֹת שֶׁל הַכַּהֵן הַגָּדוֹל, אֶת הָאֲבִנֹת וְהַצִּיץ שֶׁל הַכַּהֵן הַגָּדוֹל.

תַּהֲלִים / יוֹם ב' לַחֹדֶשׁ פְּרָקִים - י"ז

בְּפָרֶק ט"ו לומדים על המדות המיוחדות שיהודי צריך כדי שיוכל להיות בביתו של ה' - בית המקדש. אחת המדות היא "נבזה בעיניו נמאס".

על איזו מדה מדבר כאן?

בפרקי התנאי אותם לומדים בימים אלו, האדמו"ר הזקן מסביר למה הכוונה.

באשר היצר הרע גדל מדי ונהיה גאה מדי, ולא נותן מקום לחשב על ה' ועל יהודי אחר, חייבים לעשות משהו בקשר לזה!

עלינו להקדיש זמן ולחשב על החלק בתוכנו, שהוא הנפש הבהמית ועד כמה דוחה זה שהנפש מנסה להרחיק אותנו מה'. באשר היהודי חושב על נחיתות נפשו הבהמית, יחד עם כעס על היצר הרע, ה' מסלק את הרשות שהיצר הרע קבל להקשות על היהודי לעבוד את ה'.

או אז נפתח מקום בלבנו לה', להתפלל כמו יהודי ולנצח את היצר הרע.

תַּנְיָא / לקוטי אמרים פרק ל"ד (ב' אדר ב' שנה מעברת)

למדנו עכשיו בתנאי על "ישמח ישראל בעשיו" - השמחה העצומה שיש לנו על כך שאנו מסגלים לגרם לה' נחת ולגרם לו להרגיש נח בעולם. זו הרגשה טובה לדעת זאת. כשיהודי נמצא בשמחה, זה לא בגלל שהוא מרגיש טוב, זה בגלל שהדבר עוזר לו לקיים מצוות בצורה טובה יותר. זו הסבה שהאדמו"ר הזקן מלמד אותנו כיצד לשמח - כדי שנוכל לקיים מצוות בחיות.

קודם למדנו להשתמש בשמחה שלנו כדי לעזור לנו להחליט שאנו רוצים ללמוד יותר בתורה. מה משמח אותנו? הדעה שה' הוא אחד והמחשבה על כך. לכן כדי להרגיש את זה אפילו יותר, עלינו ללמוד תורה (במיחד הלכה) בגלל שה' איננו מסתתר בתורה.

בתנאי של היום, האדמו"ר הזקן אומר לנו יותר מכך: בגלל כל השמחה שלנו, קבלנו החלטה ללמוד תורה בקביעות עתים-זמנים קבועים. עכשיו אנו גם מקבלים החלטה ללמוד אפילו יותר מכך אם אנו יכולים. אבל לא רק תורה- נשתמש בשמחה ובחיות כדי לקיים יותר מצוות. ואנו אפילו נודא להשתמש בחיות שלנו בדברים הרגילים שאנו עושים כמו אכילה ושינה- כדי לקיים אותם מהסבה הנכונה, כדי שנוכל לעבד בעבודת ה' טוב יותר. באופן כזה כל דבר שנעשה יהיה בגלל שאנו שמחים שאנו יכולים להכין כאן לה' דירה בתחוננים.

היום יום / ב' אדר ב'

גשם הוא ברכה מה' שעוזרת לדברים לצמוח. אבל כדי שהברכה תוכל להועיל, עלינו להכין את השדה ולשתול את הצמחים. אז, כשהגשם יורד הצמחים יצמחו. אבל אפילו אם תרד כמות עצומה של גשם, שום דבר לא יצמח בשדה אם לא הכינו אותו מראש.

אותו דבר נכון לגבי כל הברכות. ה' אוהב לתת לנו ברכות, אולם אנו צריכים לעשות השתדלות בעצמנו כדי שהברכה תוכל להועיל.

בחור כתב פעם מכתב לרבי ובקש ברכה שיצליח בישיבה.

הרבי אמר לו שבחור הוא כמו עץ בשלב הצמיחה. אנו רוצים שיצמח לעץ בריא וטוב ולשם כך יש צורך קודם כל להכין ולזרע את הקרקע. כבחור "הכנת הקרקע" שלך היא לעמוד בזמנים של הישיבה, יתכן וזה יהיה קשה כשאתה רוצה לאכל עוד או להנות במקום לעמד בזמנים. אולם עליך לשמור על הזמנים. הזריעה שלך היא ללמד בראוי- לעמל קשה להבין מה שאתה לומד ולעשות זאת מתוך חיות. אז ברכות ה' יועילו ותהיה לך הצלחה רבה.

ספר המצוות / מצות לא תעשה רפ"ו

המצוה היומית - מצות לא תעשה רפ"ו לשופט אסור לשמוע לעד רשע.

רמב"ם / הלכות עדות פרקים י"א, י"ב, י"ג

ברמב"ם היום לומדים עוד על אנשים שאינם יכולים להיות עדים:

פרק י"א - לומדים שאדם שאיננו לומד תורה בכלל, ואין לו חברים טובים, נחשב לרשע, ולא יכול להיות עד. אם אין לו עדינות ומסגל להוריד את בגדיו בפני אנשים אחרים כדי שיהיה לו יותר נח, הוא עלול שלא להתבייש לשקר לפני בית הדין גם כן!

פרק י"ב - עונים על שאלה חשובה ביותר: ישנן דרכים רבות בהם אדם יכול להחשב לרשע, אבל איך אנחנו יכולים לדעת אם הוא לא עשה תשובה ויצא מגדר רשע? הרמב"ם אומר שישנן דרכים שאנחנו יכולים לדעת, בהתאם לעברה שאותו אדם עבר.

לדגמה: אם אדם הלוח כסף ברבית, כמו שלמדנו על כך קודם, אנחנו יודעים שהוא עשה תשובה, אם הוא מתנצל, קורע את החוזה עם הרבית ומפסיק להלוות ברבית אפילו לגויים. או אז, יקבלו אותו בתור עד. או אדם שמכר אוכל לא כשר כדי להרויח הרבה כסף, אם הוא עבר למקום שבו אנשים אינם מכירים אותו, והפסיד הרבה כסף בגלל פשרות, יודעים שהוא עשה תשובה.

דרכי החסידות / מבצעים

כעת שנותרו עוד שבועים לפורים, זה הזמן להזכיר לעצמנו על המבצעים של פורים. מה זה מבצע פורים? לכל חג יש "מבצעים" משל עצמו, למשל מבצע שופר בראש השנה, לולב ואתרוג בסוכות, חנוכיות בחנכה ומצה בפסח.

מהו המבצע של פורים? הרבי מסביר שישנם שני דברים עקריים במבצעים של פורים:

1. לומר לאנשים על מצוות פורים – שמיעת המגלה, מתנות לאבינים, משלוח מנות וסעודה.

2. לעזור לאנשים לקיים את מצוות מתנות לאבינים ומשלוח מנות על ידי שנותנים להם אוכל ומטבעות כך שיוכלו לתת לאחרים.

הרבי אמר שאלו הם המצוות העקריות שיש לעשות במסגרת "מבצע פורים" כיון שהם קלות לקיום והם מצוה לכל אחד. הרבי אמר שאפילו ילדים צריכים לקיים את המצוות האלו.

הרבי אמר גם שחשוב לתת ליהודים בבתי רפואה, בתי כלא, בתי אבות, בסיסי צבא, בתי יתומים ולוודא שהם יכולים גם כן לקיים את המצוות האלה.

היות ובדרך כלל דברים מעין זה יש לארגן אותם לפני פורים, כעת זה הזמן לעשות זאת!

בשנת תשל"ד הרבי חלק דולרים במיוחד לחסידים שהשתתפו במבצע פורים.

האם אתם נוטלים חלק במבצע פורים השנה? מה אתם צריכים להכין?

(עפ"י שיחות א' אדר תשל"ה, תשל"ו)