

חַתִּיּוֹת לְיוֹם רַבִּיעִי פְּרִשְׁתָּה כִּי תֵצֵא וְ אֱלֹל ה'תשפ"ג - שְׁנַת הַקְּהָל

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

חֲמֵשׁ / רַבִּיעִי עִם רִשׁוֹן

מִשֶׁה רַבְּנוּ מִמְּשִׁיךְ לומר לבני ישראל מצוות שהם יצטרכו לקיים בארץ ישראל. למרות שאסור להרשות לאנשים מעמון ומואב להתחתן עם יהודיה, אפלו אם התגירו, אין זה נכון לגבי גרים אחרים. אם אדם מעם אדום מתגיר, מתר לו להתחתן עם יהודיה. האם הייתם פעם בבסיס צבאי? בדרך כלל זה לא מקום כל כך יפה. אבל בסיס צבאי יהודי צריך להיות מאד קדוש!

אם מישהו נטמא, הוא צריך לצאת ממנו עד שיכול להטהר שוב. ובגלל שאי אפשר לומר ברכות בשרותים, צריך לדאג שיש מקום מיוחד במחנה לשרותים.

אם חיל נמצא רחוק מדי מהשרותים הוא צריך להחזיק כלי מיוחד שאתו הוא יכול לכסות את המקום שבו השתמש, כדי שאף אחד לא יראה זאת ושהמקום יראה מקום יפה לה'.

עבד יהודי הבורח מאדונו הלא יהודי, אסור להחזירו חזרה. ואם עבד לא יהודי בורח לארץ ישראל, גם אי אפשר לשלח אותו חזרה. אם הבעלים שלו יהודי, העבד צריך להתגיר ולשלם לבעלים את העלות שלו.

ליהודיה אסור להיות באפן שגורם לאנשים אחרים להתנהג כאלו הם התחתנו איתה. גם ליהודי אסור לעשות זאת. אם מישהו עושה זאת חס ושלום, ומשלמים לו על זה, הכסף הזה הוא לא כסף ראוי ואסור להשתמש בו כדי לקנות קרבן לה'.

אסור להשתמש בכסף שבו השתמשו כדי לקנות בלב, עבור קרבן. ליהודי אסור לשלם נשך או רבית כשהוא לווה כסף מיהודי אחר (אבל הוא יכול לשלם רבית לגוי).

אם מבטיחים להקריב קרבן, חייבים להביא אותו לפני שעוברים שלושה רגלים, לכן יש להזהר ולהבטיח רק הבטחות שבטוחים שיכולים למלא.

תהלים / יום ו' לחדש פרקים ל"ה- ל"ח

המאמר הראשון שהרבי אמר כשקבל את הנשיאות הוא "באתי לגני" המסביר פסוק מתהלים של היום- "צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה" - צדיקים יורשים את הארץ - גן עדן, בגלל שהם נותנים לה' מנוחה בעולם.

במאמר הזה הרבי אומר שזו השליחות המיוחדת שלנו להביא את השכינה של ה' לעולם, וזה יביא את המשיח עכשו.

תניא / אגרת הקדש סימן י"א (ו' אלול שנה פשוטה)

מתחילים היום אגרת חדשה של האדמו"ר הזקן. האגרת נקראת "להשפילך בינה" ומדבר בה על כך שכל דבר שה' עושה הוא טוב אפלו אם זה נדמה לנו שזה לא כף. כשאנו יודעים זאת בכל עת, אנו נהיה קרובים מאד לה'.

לפעמים אדם יעשה משהו שהוא יודע שהוא לא אמור לעשות. ומתפלל לה' שאף אחד לא יראה אותו עושה זאת.

האם אותו אדם מאמין בה'? בודאי שכן. אבל האם האמונה שלו גורמת לו לחיות בדרך שה' רוצה? היום האדמו"ר הזקן מראה שהאמונה שלנו צריכה לגרום לנו להיות בשמחה כל הזמן: לפעמים חס ושלום, יכול לקרות לאדם משהו גשמי שמאד יעציב אותו. אולי הוא נפגע ממשהו, או משהו שהוא אוהב נאבד או אדם אחר בעס עליו. זאת נראית סבה טובה להתעצב או לכעוס!

האדמו"ר הזקן אומר שאם האמונה שלנו בה' היא מאד חזקה, אנו לא נהיה בעצבות. למה? בגלל שכל דבר שה' עושה הוא באמת לטובה. הסיבה היחידה למה אנו לא רואים או מרגישים את זה היא בגלל שה' מסתתר בתוך העולם, אפלו שהוא נמצא אתנו כל הזמן, הוא ברא את העולם בדרך שאנו לא מרגישים אתו. לכן אנו יכולים לחשב לפעמים משהו לא טוב.

אבל אם אנו יודעים את האמת, כיצד אנו יכולים להתעצב? אנו יודעים שזה מה', וחיב להיות טוב - ה' הוא רק טוב!

היום יום / ו' אלול

הבעל שם טוב אהב מאד אור. בהיום יום של היום הצמח צדק מסביר מדוע.

המילה "אור" והמילה "רז" (סוד) יש להן את אותה גימטריה (ערך מספרי של אותיות = 207).

כשלתתי מלים בתורה יש את אותה גימטריה, זאת אומרת שיש משהו משתף ביניהם.

מה המשתף לאור ולרז? כשחזר חשוף אנשים לא יכולים לראות מה קורה בו. לכן אם ישנם הרבה אנשים בחזר חשוף, אף אחד לא יצליח לראות מה קורה.

אבל אם אפלו אדם אחד יודע את הסוד איך להדליק את האור הוא יכול להאיר כף שכלם יוכלו לראות.

כשאנו חולקים רז- סוד- שאף אדם אחר לא יודע, כלם יכולים לראות ולהבין זאת. כך קורה עם חסידות.

לפני שהבעל שם טוב הגיע, היהודים היו כמו אנשים שתקועים בחשכה - לא יכלו לראות את האמת של

אבל הבעל שם טוב ידע את הסודות של התורה, ויכל להאיר לכלם. זו הסיבה שהוא כל כך אהב אור, בגלל שזו היתה השליחות שלו- ללמד את הסודות של התורה ולהביא אור לכל היהודים.

ספר המצוות / מצוות עשה קכ"א, קכ"ג, לא תעשה רי"א, רי"ב

המצוות אותן לומדים היום הן אודות השארת חלקים מהשדות למען העניים. לכל נושא יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ה' רוצה שנקבל תוספת שכר. אם מקימים את המצוה זוכים לשתי מצוות. לקט:

1. **מצוות עשה קכ"א**- אם נשרו מספר שבולים על האדמה באשר אוספים את התבואה, יש להשאיר אותם עבור העניים.
2. **מצוות לא תעשה רי"א**- אסור לקחת את השיבולים שנפלו- לקט. עוללות
3. **מצוות עשה קכ"ג**- אם מוצאים אשכולות ענבים (שיש בהם פחות ענבים מהרגיל) יש להשאיר אותם על העץ לעניים.
4. **מצוות לא תעשה רי"ב**- אסור לקחת את העוללות (אשכולות עם פחות ענבים).

רמב"ם / הלכות מתנות עניים פרקים ב', ג' ד'

ברמב"ם היום לומדים על מצוה פאה וגם על המצוה מתוך ספר המצוות של היום. שני הפרקים הראשונים היום הם על מצוה פאה, ואז לומדים על לקט, פרט ועוללות בפרק האחרון. מחר בעזרת ה' נלמד על שכחה, זה יהיה החלק האחרון של ההלכות על מה שמותרים בשדה עבור העניים. ואז נתחיל ללמד על מעשר וצדקה.

פרק ב'- פאה הכונה להשאיר פנה בשדה למען העניים. שדה כלול מחמשה דברים על מנת שיוכל לקיים את המצוה.

1. השדה צריך להיות שדה של מזון (לא כתנה למשל).
2. השדה צריך לצמח מתוך האדמה (לא כמו פטריות)
3. השדה צריך להיות שמור (להראות ששיך למישהו ואינו הפקר)
4. השדה צריך להבשיל בזמן (לא כמו תאנים שמבשילות בזמנים שונים).
5. צריך להיות משהו שנתן לאחסן לטוח ארוך או ליבש ואז לאחסן (שלא כמו מרבית הירקות).

פרק ג'- לומדים איך לקיים את המצוה של פאה במקרים מרכבים. למשל איך מקימים את המצוה אם השדה שיקת לכמה אנשים.

פרק ד'- באשר נופלים 1-2 שבלים בעת הקציר, הם שיכים לעניים ומצוה זו נקראת לקט. אבל אם הם נופלים בגלל שהאדם המלקט נפצע, הם לא שיכים לעניים. לומדים מה קורה אם לקט מתערבב עם תבואה רגילה.

פרט הכונה ענב או שנים שנופלים מהאשכול באשר בוצרים את הגפנים. הם שיכים לעניים. אסור לשים סל מתחת לעצים בכפרם כדי לתפוס את הענבים הנופלים, פיון שאז גוזלים מהעניים.

לומדים על עוללות- הרמב"ם אומר שהם נקראים עוללות מלשון עולל- תינוק- והענבים האלה הם עדין כמו תינוקות, היות ולא צמחו כראוי לאשכולות ענבים גדולים. גם אותם משאירים לעניים, אפלו אם כל הפרם מלא בכאלו אשכולות.

דרכי החסידות / מבצעים

חסיד אחד נכנס פעם ליחידות אצל הרבי והרבי אמר לו: ישנה הבטחה מהאדמו"ר הזקן, כשמישהו עושה צדקה בגשמיות או ברוחניות עם יהודי אחר לבו ומחו נעשים זכים אלף פעמים יותר מאשר קודם. וגורם לו להבין דברים פי אלף יותר מהר.

אמרתי זאת קודם, זה לא סתם בטוי או הגזמה, זה ממש במשמעו. לכן, אל תתבלבל, אני אומר זאת שוב מאד בברור ותאמר זאת גם לאנשים אחרים.

מישהו שעושה מבצעים שזו צדקה רוחנית, תהיה לו הצלחה רבה מאד בלמודים שלו, מה שהיה לוקח לו 100 שעות להבין, הוא יבין כעת בשעה אחת. מה שהיה לוקח לו 500 שעות להבין, הוא יוכל עכשו להבין בחצי שעה בלבד. אתם יכולים לבחון אותי בזאת. כל אחד שעושה את השליחות ואת המבצעים כראוי, ככל יכלתם ובדרך שבה אמורים לעשות- תהיה לו הצלחה מרבה למוד תורה נגלה וחסידות ובחנוך הילדים שלו, 1000 פעמים יותר ממה שזה היה אמור להיות בדרך כלל - כפשוטו! לפעמים אבא או אמא יכולים לחשב, מה אנו יכולים לעשות כדי לגרום לילד הקטן שלנו להיות טוב יותר בחידור? איך אנו יכולים לעזור לילדה הקטנה שלנו להתנהג יפה יותר לחברות? הנה העצה של הרבי, אם אנו מחפשים דרכים לעזור ליהודים אחרים, אנו נמצא את הפתרון פי 1000 מהר יותר ממה שהיא לוקח לנו אחרת.

גאולה ומשיח / מירושלים תצא תורה

מקדש לעלוי נשמת סבתנו האהובה מרים צימעל בת הרב יוסף ברוך ע"ה פרידמן

הנביא מיכה חי באותה תקופה כמו הנביא ישעיה. לפעמים ה' הראה את אותו חזיון לשני הנביאים. המלים שכל אחד מהם השתמש כדי לנבא לעם ישראל על מה שראו כמעט זהות. הנה עוד נבואה שלמדנו מישעיה, והפעם נראה כפי שמיקה ראה אותה.

ישעיה: והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם

מיכה: והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלקי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם

והלכו גוים רבים - עמים רבים ילכו

ואמרו - אחד לשני

לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלקי יעקב - בוא נלך לביתו של ה', לבית המקדש

וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו - ה' ילמד אותנו את דרכו ונקים את דבריו.

כי מציון תצא תורה - הם יגיעו לשם כי את התורה ילמד מירושלים

ודבר ה' מירושלם - דברי ה' יצאו לעמים מירושלים.

כאשר משיח יבוא אפילו הגוים יבחינו שהתורה היא אמת. אבל יהודים לא צריכים להמתין עד לגאולה שבה תתרחש הנבואה הזו, יש לקיים את התורה ומצוותיה כעת!

(מיכה ד' ב')